

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente 's-Heerenberg-Zeddam
Goede Vrijdag
7 april 2023

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Lectoren: Els Foppen en Gerrit Bloemendal
Orgel: Jan Willem Kruithof



Toelichting

Op deze Goede Vrijdag zetten wij de viering van het Paasfeest voort die op Witte Donderdag begonnen is, met de Evangelielezing en kruismeditatie, gebeden en liederen. Vanwege het mediatieve karakter van de dienst worden de liederen niet aangekondigd, zijn er geen mededelingen en collecten.

Op Goede Vrijdag scharen wij ons om het kruis. Het lijden van Christus verbindt ons met alle lijden en onrecht in deze wereld. Wij bidden voor de nood van de wereld en buigen ons voor het mysterie van het kruis: Mensgeworden Godsgeheim. We zingen over het kruis. En we mogen naar voren komen om bloemen neer te leggen bij het kruis als teken van aanbidding of om op deze manier stil te staan bij het kruis.

O kostbaar kruis, o wonder Gods
Uw liefde is een groot geheim
en vraagt geheel ons hart en ziel
(lied 578:1 en 6).

Stille Zaterdag vieren we samen met de Klavertje 4 gemeenten.
Aanvang: 21.00 uur, in Silvolde.

De dienst begint in stilte

Drempelgebed – door de ouderling van dienst

O: Heer, wees ons nabij,

A: op u hopen wij

O: Bij U, Heer, schuilen wij

A: blijf ons niet ver.

O: Wees onze sterkte, iedere dag

A: Ook onze hulp in tijd van nood

A: Amen

Lied 562

Psalmlezing: Psalm 22

V: Mijn God, roep ik overdag en U zwijgt ?

Ik roep 's nacht en U laat mij maar roepen ?

A: God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten ?

V: Onze Vaders hadden vertrouwen in U,
vertrouwen en U bent hun redding geweest.

A: God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten ?

V: Zij riepen om U en U was hun uitkomst
en nooit hebt U dat vertrouwen beschaamd.

A: God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten ?

V: Ik ben geen mens, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.

A: God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten ?

V: Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit.

A: God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten ?

V: Hij zocht het bij God, laat Die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.

A: God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten ?

Gebed

Lezing van het Evangelie volgens Lucas,
afgewisseld met liederen en muziek

Lucas 22: 47-53 Gevangen genomen (Els)

Lied 256 (3x in het Nederlands)

Lucas 22: 54-62 Verloochend (Gerrit)

Lied 649: 1,2

Lucas 22:63 - 23:25 Veroordeeld (Els)

Lied 558: 6,7,8

Lucas 23: 26-32 Kruis dragen (Gerrit)

Lied 547: 1,2,6

Lucas 23: 33-43 Kruisiging (Els)

Lied 'Mijn verlosser hangt aan 't kruis' (oude liedboek 189)



1. Mijn Ver - los - ser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van sno - de sma - ders.
Zoon des Va - ders,
waar is toch uw al - macht thans,
waar uw god - de - lij - ke glans?

2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

3 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.
Zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?
Als ik naar zijn kruis mij richt,
valt mijn eigen last mij licht.

4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.

Lucas 23: 44-46 Duisternis (Gerrit)

De paaskaars wordt gedooft

Stilte

Orgelspel: O hoofd vol bloed en wonden (lied 576b)

Lucas 23: 47-56 Begrafenis (Els)

Voorbeden, elke keer zingend beantwoord met refrein lied 547:

Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan

Lied 578: alle coupletten

Bloemen leggen bij het kruis

Iedereen die dat wil mag een bloem bij het kruis leggen

*Ondertussen **luisterlied: J.S. Bach, Mache dich, mein herze rein***

(https://www.youtube.com/watch?v=EGq-9pC_5AM)

Slotgebed en Onze Vader

Lied 575: 1,4,6

In stilte verlaten we de kerk

Misschien willen sommigen nog wat nablijven. Anderen gaan liever naar huis.

Voelt u zich vrij om op uw eigen moment huiswaarts te keren.



Weet je, dat voor steeds meer mensen het leven,
ondanks weelde en welvaart, een echte Calvarieberg is?
Ontgoocheld, bedrogen, vernederd, verraden, verstoten...
zien ze geen uitkomst meer.

Waarom worden mensen voor elkaar zo dikwijls
een onuitwisbaar verdriet?

Waarom kunnen mensen niet altijd
een vreugde zijn, een genade voor elkaar?

Denk daar eens over na...
en probeer door je goedheid
een zegen te zijn voor de anderen,
die lijden,
die alleen zijn,
en die in hun verlatenheid
zoeken naar een medemens,
naar een hand,
naar een hart!

Phil Bosmans